

Geslaagde Geschiedenisquiz!

Zaterdag 9 April was het dan zover, de finale van de Landelijke Geschiedenis Quiz! Om half negen stonden we, Ljubiša Metikoš en Steven de Rave met meneer Schavemaker en mevrouw Knobens, al klaar voor de twee uur durende treinreis naar Boxtel, alwaar de finale was. In de trein konden we ons geheugen nog even verfrissen met een spelletje *vroeger of later?* en om tien uur kwamen we aan in Boxtel. Na een wandeling kwamen we aan bij het Jacob Roelandslyceum, dat de quiz organiseerde. We hadden ons opgegeven voor de wandeling en om half elf begonnen we hiermee, met een gids van de plaatselijke VVV. Eerst langs het kasteel van de heer van Boxtel en dan over de historische as naar de Sint-Petruskerk, met leuke feitjes over Boxtel. Na de twee uur durende wandeling kregen we onze lunch, waarna de quiz toch echt ging beginnen.

We moesten plaats nemen in de aula, waar op een groot doek de vragen verschenen. De quiz bestond uit drie rondes, ieder bestaande uit tien vragen. Tussen de rondes door was er een muziekquiz over historische gebeurtenissen. Om kwart over twee begon de quiz echt. Het begon gelijk moeilijk met een vraag over de communistische jeugdpartij van China, die we, achteraf, verkeerd verbeterden. De vragen waren erg pittig en bij het nakijken kwamen we erachter dat wij vijf vragen goed hadden. Tussen de reguliere rondes door werd een muziekronde gespeeld. Hier speelden de leerlingen niet in teams maar individueel. We kregen een fragment uit een nummer te zien en te horen en moesten dan zeggen voor welke historische gebeurtenis het nummer geschreven is. De leerling die het eerst zijn of haar hand opstak en het hardste schreeuwde, werd op het podium geroepen om het goede antwoord te geven. Onder andere 'Zombie' en 'Sing Your Own Song' kwamen langs. Hierin scoorden we toch een prijs bij het nummer 'Candle In The Wind' van Elton John. Ik wist te raden dat deze werd gezongen bij de begrafenis van prinses Diana. Bij de tussenstand stonden we niet bij de eerste vijf, dus we zaten vol energie voor de tweede ronde.

Ook de tweede ronde was geen makkie met vragen over Johanna de Waanzinnige en hoe edelen in Engeland werden opgehangen. We telden ongeveer zes goede vragen, dus het vertrouwen groeide. Tijdens deze muziekronde was er een jongen uit Urk die alle drie de liedjes goed wist te raden. In de tussenstand stonden we weer niet bij de eerste vijf, dus we werden nog gemotiveerder om het goed te doen in de laatste ronde die zou beginnen na een korte pauze.

De derde ronde trapte af met de eerste Nederlandse slachtoffers bij de Grebbeberg, dieren uit Rhenen, en deze wisten we meteen. Ook de giftige dwerg (bijnaam van Joseph Goebbels) en de Pyrrusoverwinning kwamen langs. We kwamen erachter dat we deze ronde weer een goed antwoord hadden verbeterd, dus de moed zakte ons aardig in de schoenen.

Na afloop was het tijd voor de prijsuitreiking. Wij werden samen met een andere school gedeeld negen, dus al met al waren we tevreden met de middenmoot. En we gingen niet zonder prijs naar huis, want we kregen een goodiebag met tijdschriften en we hadden bij de muziekronde natuurlijk een prijsje gewonnen. Terug op station Castricum konden we terugkijken op een geslaagde dag!

Steven de Rave, VWO5