



Het meisje van “Ja maar....”

Onze lieve, eigenzinnige en sociaal bewogen

Jeanne Broeze

Adriana Clasina Elisabeth

Heemskerk, 5 oktober 1943

Castricum, 17 november 2016

is gestorven.

Geschiedenislerares met hart en ziel.

De Loet 164
1902 BN Castricum

Wij nemen afscheid van Jeanne op woensdag 23 november om 14.00 uur in de Dorpskerk, Kerkpad 1 in Castricum.

Na afloop komen wij samen in het restaurant van het Huis van Hilde, Westerveen 6 in Castricum, waar tevens gelegenheid is tot condoleren. Jeanne wordt in stilte gecremeerd.

Jeanne wilde geen bloemstukken of boeketten maar als u één enkele onverpakte bloem meeneemt dan is dat mooi.

Zowel in de kerk als bij het Huis van Hilde is er - op verzoek van Jeanne - gelegenheid een gift voor Stichting Vluchteling 999 achter te laten.

Willemijn en Nicolaas
Joke en Frank
Han
Jeanne Markerink